

Routebeschrijving Toertocht naar Oudenbosch – 46 km niveau T1

RV Breda heeft drie interessante toertochten uitgezet die voor elk wat wils te bieden hebben. Al deze tochten hebben het botenhuis van RV Breda als uitgangspunt en eindigen daar ook. Deze routebeschrijving gaat over de toertocht naar Oudenbosch. Hou je van een toertocht door prachtige natuur waarbij je tevens flink wat kilometers kunt roeien, bijvoorbeeld als training voor een lange toertocht elders, dan is dit een goede keuze. Het eerste gedeelte van deze tocht is gelijk aan de tocht naar 't Lamgat, zie hiervoor de routebeschrijving van die tocht. Dit document gaat alleen over de tweede helft, dat is het gedeelte van 't Lamgat naar Oudenbosch en terug. De Lamgattocht is 30 km lang, het hier beschreven deel is in totaal 16 km, samen maakt dat de tocht van RV Breda in Terheijden naar Oudenbosch en terug in totaal 46 km.



Dit verlengstuk van de Lamgattocht begint dus bij watersportcentrum 't Lamgat en je roeit in westelijke richting stroomafwaarts De Mark af. De reis gaat door een open landschap van zeeleipolders met dijken en weiden, waarop koeien en schapen grazen, maar je ziet hier ook veel vogels.

Na 6 km roeien kom je langs Standdaarbuiten, hier staan wat bedrijven waar pleziervaartuigen worden gerepareerd. Hier ga je bakboord uit richting de haven van Oudenbosch. Hier bezoek je natuurlijk even de Basiliek en bij het haventje vind je gezellige horeca. Na je bezoek aan Oudenbosch vaar je het hele traject weer terug naar RV Breda. Daar is het einde van je toertocht. ■

De verklaring voor de herkomst van de naam Standdaarbuiten komt voort uit de Sint-Elisabethsvloed in 1421, toen zich ten noorden van het land van Gastel en Barlebosch buitendijks nieuw land in het water begon af te tekenen. Dit nieuwe land, een grote zandbank, werd aangeduid als " 't sant daer buyten". Op oude kaarten uit de tweede helft van de 15e eeuw werd deze zandbank reeds beschreven als het Stantderbuyten.

Bij het naderen van Oudenbosch zie je het al, de imposante koepel van de Basiliek. Eenmaal in Oudenbosch waan je je in Rome. De prachtige bouwwerken en pleinen in Romeinse bouwstijl, samen vormen ze het historisch hart van Oudenbosch. De Basiliek is een geschaalde kopie van de Sint Pieter in Vaticaanstad.

**Adres botenhuis Roeivereniging Breda:
Bredaseweg 30, 4844 CL Terheijden
Telefoon: 076-5933125**